

Basiscursus mandala tekenen

Mandala tekenen brengt je in het hier en nu. Je beleeft plezier aan de vormen en kleuren die voortvloeien uit je potlood. Hierdoor brengt mandala tekenen harmonie, ontspanning en hernieuwde energie in je leven.

Tijdens de basiscursus mandala tekenen, maak je kennis met de principes van mandala. De basiscursus bestaat uit zes lessen met een heldere opbouw. Elke les heeft zijn eigen thema. Hierdoor leer je je eigen mandala's ontwerpen en tekenen. Zelfs in de eerste les teken je al je eigen persoonlijke, bijzondere mandala!

Wat leer je tijdens de basiscursus mandala tekenen?

- Materiaalgebruik
- Mandalaverdelingen maken;
- Kleurtechnieken;
- Vormen en lijnen en de betekenis hiervan;
- Geometrie (vierkant, rechthoek, driehoek en cirkel);
- Spiegelen.

Wanneer zijn de lessen?

De zes lessen van deze cursus worden telkens op woensdagmiddag gegeven. De locatie van de lessen is Kiekweg 14, 5801 JB, in Venray.

woensdag 7 februari	13.30 - 16.00 uur	woensdag 21 maart	13.30 - 16.00 uur
woensdag 21 februari	13.30 - 16.00 uur	woensdag 4 april	13.30 - 16.00 uur
woensdag 7 maart	13.30 - 16.00 uur	woensdag 25 april	13.30 - 16.00 uur

Wat kost de basiscursus mandala tekenen?

De kosten bedragen € 90,- per persoon. Dit is voor zes lessen en materiaal tijdens de les.

Inschrijven of meer informatie?

Om je in te schrijven, kun je contact opnemen met Mia Tielen-Poels via telefoon of e-mail. Ook voor vragen neem je contact op via onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer: 06-12094029

E-mail: info@miantielen-poels.nl

